

Protestantse Kerk

van Hoenderloo



Nieuwsbrief

Beste mensen,

9 april 2022

Vanuit de kerkenraad weer enkele actualiteiten.

Hulp aan Oekraïne

Aansluitend op onze laatste nieuwsbrief hebben wij van u voor de vluchtelingen uit Oekraïne een hoeveelheid spullen in ontvangst genomen. Deze hebben wij gebracht bij de **Stichting WHOE**, Vlijtseweg 106 in Apeldoorn en bij **URBAN**, laan van Westenenk 4 in Apeldoorn. Voorlopig zullen deze inzamelingen nog worden voortgezet.

Wat onder andere veel vraag naar is:

Rompertjes, tandenborstels, shampoo, tandpasta, maandverband, babyvoeding, verpakte koekjes, incontinentiemateriaal, fruithapjes, Pampers, melkpoeder, Brinta, Diksap, pampendoekjes, paracetamol, verbandmiddelen, pleisters, zeep, scheergerei, flessen water, speelgoed 0-5 jaar, spellen, puzzels, kleurboeken, potloden/stiften

De diaconie ontving van u € 370,- aan giften en via collecte € 248,- Dit geld is besteed aan nieuw aangekochte artikelen van de lijst hierboven en deze zijn bij het inzamelpunt afgeleverd. Naast geld ontvingen wij van u ook onder andere dekens, dekbedden en handdoeken. Deze kunnen nog steeds worden aangeleverd. Kleding en schoenen werden aanvankelijk ook gevraagd maar daarvan is momenteel voldoende voorradig.

U kunt uw spullen rechtstreeks naar WHOE of URBAN brengen. Controleer daarbij van te voren via internet de inzameltijden omdat die nog wel eens kunnen wijzigen.

Brengen kan ook tussen 19.00 uur en 20.00 uur bij Krimweg 9b in Hoenderloo (bellen tevoren is handig).

Esther Sundermeijer 06-54688962 of Willem van Wassenberg 06-81150507.

Covidregels verder afgebouwd.

De afgelopen maand werden enkele Covid-voorzorgsmaatregelen nog gehanteerd in de Heldringkerk. Hoewel er nog wel mensen besmet bleken waren de klachten van zodanig milde aard dat de kerkenraad het besluit kon nemen om de maatregelen nu op te heffen. Er is dus geen onderlinge afstand meer van 1,5 meter en in alle banken mag weer worden plaatsgenomen. De handreinigingset blijft nog bij de ingang voor degenen die daar gebruik van willen maken. De collecteschalen aan het einde van de dienst bij de uitgang blijven ook voorlopig nog staan.

Vesperdiensten in de komende week voorafgaande aan Pasen (stille week)

Het plan is opgevat om op maandag, 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april een Vesper te organiseren tussen 19.30 uur en 20.00 uur.

Een Vesper is een eenvoudige korte dienst waar tijd is voor stilte, een gebed, een lied. Bij dat laatste zullen leden van de Cantorij van de Heldringkerk medewerking verlenen. Wij willen kijken of hier in Hoenderloo belangstelling voor bestaat en de beste manier is dan om het te proberen. Op zich is het niet uniek want er zijn meer kerken waar deze Vespers worden gehouden. Wij zijn benieuwd naar de opkomst.

De overige reeds geplande diensten rond Pasen zullen daarnaast gewoon doorgang vinden.

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Willem van Wassenberg
(scriba)